

Von 27 m 205 Jc



DE HELD VAN ARUBA.

Zijn werkelijken naam was Segundo Jorge Adelberto Ecury en hij was op 23 April 1922 geboren te Aruba. Maar de illegale beweging kende hem als Boy. Naar Holland gekomen, om zijn opleiding te voltooien, kwam hij na het uitbreken van den oorlog vrijwel onmiddellijk in contact met de illegaliteit en bewees hij groote diensten aan de goede zaak. Boy was een jongeman, die nergens voor terugdeinsde en die bij vele ondernemingen zijn leven op het spel zette. Tot hij het dan ook verspeelde....

Meerdere West-Indiërs hebben voor de zaak van de vrijheid gestreden en sommigen van hen, zooals Luis de Lanooy, zijn nog in leven. Zij hebben allen groot werk verricht. Voor Boy zal binnenkort in Aruba een gedenkteeken worden opgericht. Ook dit verre stukje Nederland heeft zijn held.

In een volgend nummer zullen wij nog een en ander vertellen over datgene, wat Boy in de ondergrondsche heeft gedaan.

uit: de "Prinsestad" dd 20.4.46
Redactie: Koorndijk 169,
Delft.